

KERKKLOKJE VAN 2026 (nr. 08)



Pastoor Dölle tel. 045 4051273
Assistent-pastoor Geilen tel. 045 5241208
Koster Frank Bisscheroux tel. 06 14933993
Parochiebureau voor vragen en intenties op dinsdag in de pastorie door vrijwilligers van 09.30 -10.30 uur, tel. 5241208.
Parochiebureau pastoraal: donderdag van 14.00 – 16.00 uur.

Bankrekeningnummers: Kerkbijdrage: NL50 RABO 0137 7015 19
of NL90 INGB 0001 0346 51 t.n.v. Parochie H. Bavo.

Misstipendia: doordeweeks €15, weekend €35.

Misintenties en andere betalingen: NL32 RABO 0137 7038 80 t.n.v. Parochie H. Bavo

Klussendienst: De klussendienst doet kleine klusjes voor die mensen die niemand hebben die hen kan helpen. Telefonisch opgeven (5241208) op dinsdag van 9.30u.-10.30u.

Ziekencommunie/ziekenbezoek: Als u de H. Communie wilt ontvangen op de eerste vrijdag van de maand of bezoek van pastoor op prijs stelt kunt u dat doorgeven op tel. 045 5241208. Ook voor ziekenbezoek in het ziekenhuis of kliniek door vrijwilligers kunt u dit nummer bellen.

Website: www.bavonuth.nl

Facebookpagina: Parochiecluster Méér-kerk

E-mailadressen: pastoor@h-clemens.nl; assistentpastoor@gmail.com;
secretariaat@parochieclustermeerkerk.nl; redactiekerkklokje@bavonuth.nl;
parochiebureau@bavonuth.nl.

MISINTENTIES VAN 3 t/m 23 MEI 2026

Zondag 3 mei 09.30 uur: H. Mis (met live streaming).

Intentie:

- Felicitas Bisscheroux-Herrmann, voor de verjaardagen van Frank en Mathis (ofg)
12.30 uur: doop van Lune Mae

Maandag 4 mei 09.00 uur: H. Mis.

Vrijdag 8 mei 09.00 uur: H. Mis.

15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

Zondag 10 mei 09.30 uur: H. Mis (met live streaming).

Intenties:

- 2^e jrd. Leo Speetjens;
- José Kurstjens-Meex bgv moederdag.

Maandag 11 mei 09.00 uur: H. Mis.

Donderdag 14 mei Hemelvaartsdag 09.30 uur: H. Mis (met live streaming).

Vrijdag 15 mei 09.00 uur: H. Mis.

15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

Zondag 17 mei 09.30 uur: H. Mis m.m.v. de Schola

Intentie:

- levende en overleden Mariaverereiders Mariakapel Hellebroek.

Maandag 18 mei 09.00 uur: H. Mis.

Vrijdag 22 mei 09.00 uur: H. Mis.

15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

1. THEMA: Bidden voor de vrede

De paus riep in de gebedswake voor de vrede op 11 april nadrukkelijk op om samen te bidden, juist in een tijd van oorlog, verdeeldheid en onzekerheid. "Gebed is geen toevluchtsoord om ons te verbergen voor onze verantwoordelijkheden, noch een verdovend middel om de pijn te verzachten die door zoveel onrecht wordt veroorzaakt", zei hij. "Het gebed leert ons hoe we moeten handelen."

"In het gebed worden onze beperkte menselijke mogelijkheden verenigd met de oneindige mogelijkheden van God", vervolgde hij. "Gedachten, woorden en daden doorbreken dan de demonische cirkel van het kwaad en worden in dienst gesteld van het Koninkrijk van God. Een Koninkrijk waarin geen zwaard is, geen drone, geen wraak, geen bagatellisering van het kwaad, geen onrechtvaardige winst, maar alleen waardigheid, begrip en vergeving."

Hij noemde gebed "een bolwerk tegen die waan van almacht die ons omringt en steeds onvoorspelbaarder en agressiever wordt." Daarmee benadrukte hij dat gebed niet alleen persoonlijk is, maar ook een maatschappelijke en wereldwijde betekenis heeft. Wie bidt, kiest voor vrede en laat zich vormen tot iemand die bijdraagt aan verzoening en gerechtigheid. Tijdens de gebedswake werd de rozenkrans gebeden, die volgens de paus juist in deze tijd van grote waarde is. "De rozenkrans verenigt ons in zijn gestage ritme dat is gebaseerd op herhaling. Op dezelfde manier wint vrede terrein: woord voor woord, daad voor daad."

"Laten we naar huis terugkeren met de vastberadenheid om onophoudelijk en zonder vermoeid te raken te bidden", zei hij tot slot, "en met de vastberadenheid tot een diepgaande bekering van hart. De Kerk is een groot volk in dienst van verzoening en vrede. Zij gaat zonder aarzeling vooruit, zelfs wanneer het afwijzen van de logica van de oorlog tot misverstanden en minachting kan leiden."

Pastoor G. Dölle

2. PAROCHIEAGENDA

- elke donderdag 15.00-16.00 uur: kerk helemaal open; pastoor Geilen is aanwezig
- maandag 4 mei 20.00 uur: doopvoorbereiding (pastorie)
- elke 2^e zondag van de maand is na de mis koffie in de kerk (10 mei)
- elke derde zondag van de maand is Café Pleisterplaats in het Kabuuske van 15.00 uur tot 17.00 uur (17 mei)
- donderdag 7 mei 19.30 uur: 5^e avond CafE in Kabuuske
- donderdag 14 mei 19.30 uur: 6^e avond CafE in Kabuuske
- donderdag 21 mei 19.30 uur: 7^e en laatste avond CafE in Kabuuske
- elke werkdag in mei is er om 18.30 uur rozenkransgebed in kapel Ter Ziepe en om 19.00 uur in kapel Hellebroek

3. RITUELEN EN GEBRUIKEN, HET KAN VERSCHILLEN

Eva, een vriendin op Kreta, had een week geleden haar man verloren bij een motorongeluk. Een man van drieëndertig, hoe verdrietig is dat. Ze nam mij mee naar zijn laatste rustplaats. Samen met de moeder van de overledene, reden we vanaf het kleine dorp aan de zee, de bergen in. Het kerkhof lag hoog in de stilte, devoot omringd door oeroud gesteente. Ik ging er vanzelf zacht praten omdat ik het gevoel had dat ik die sirene rust niet mocht verstoren, het voelde er zo dicht bij de Hemel. Een kerkhof heeft voor mij toch altijd al iets heiligs, iets mistroostigs ook wel. Maar hier was de stilte echt tastbaar. We kwamen bij het familiegraf waarin Jorgos was bijgezet, meteen na zijn overlijden zoals gebruikelijk in die cultuur. In het dorp beneden zou nu op menig houten lantaarnpaal een rouwbrief met foto hangen om over veertig dagen gezamenlijk afscheid te nemen.

Eva legde haar tas op de steen en ging zitten op het graf van de burens alsof ze thuis aan de salontafel zat. Zij rookte eerst een sigaret terwijl de moeder een olieflesje van achter een glazen schuifje nam en vervolgens met het brandend lichtje heen en weer ging lopen daarbij hardop biddend, voorzichtig zwaaiend met het lampje.

Terwijl Eva haar sigaret rookte vroeg ze mij ook te gaan zitten. Hier waren leven en dood elkaar echt aan het ontmoeten, zo voelde het. Haar uitnodiging bracht me in

verlegenheid. Ik gaf aan dat ik wel een plekje in de schaduw zou zoeken. Na de sigaret ging ook zij een lampje ontsteken en begon ze een gebed dat geleidelijk overging in een luide klaagzang. Het was verwondering en bewondering voor deze vrouwen die zich niet stoorden aan mij als toeschouwer bij het uiten van hun emotie. Ik was degene die zich ongemakkelijk voelde. Huilen is bij ons ook meer privé en hardop bidden dat doen wij niet, misschien soms als we denken dat niemand ons hoort. Al biddend verschuilen wij ons in koor. Maar, ook dat geeft troost.

Tiny de Lange

4. NIEUWS VAN DE PATERS MONTFORTANEN

Drie van onze parochiepriesters, de paters Charles, Sintus en Stefan, wonen nu nog met zijn drieën in het klooster in Schimmert, maar zij gaan in het najaar verhuizen naar het klooster in Houthem (Vroenhof), om daar samen met hun oudere medebroeders, zoals em.-pastoor John van Oss, een nieuwe gemeenschap te vormen. Aanpassingen aan het klooster van Schimmert zijn erg duur, daarom is gekozen voor deze verhuizing. Immers het klooster in Houthem is wel aangepast en geschikt om grotere activiteiten te organiseren in het kader van het Montfortaanse project.

Ook is pater Charles eind vorig jaar benoemd tot provinciaal overste van de vice-provincie van de Montfortanen in Nederland. Deze nieuwe functie voor hem brengt met zich mee dat hij minder voor onze parochies ter beschikking is. In principe verleent hij in de weekenden als hij er is weekend-assistentie, en kan incidenteel een doop of huwelijk verzorgen. Uitvaarten zal hij in de regel niet meer verzorgen, evenmin als het bijwonen van vergaderingen. U kunt hem wel vragen voor een huisbezoek.

De pastorale inzet van de paters Sintus en Stefan verandert niet door hun verhuizing of de nieuwe functie van pater Charles.

We wensen de paters veel geluk en zegen op hun nieuwe woonplek.

Pastoor George Dölle

5. GEZOCHT: BESTUURSLID VOOR BOUWKUNDIGE ZAKEN

We zijn op zoek naar iemand voor het kerkbestuur van onze zes parochies, die verstand heeft van gebouwen en het hoofdstuk bouwzaken op zich zou willen nemen. Deze persoon zal dan als lid van het kerkbestuur zich bezig houden met het regelen van de zogeheten Sim-regelingen voor de kerkgebouwen (restauratie subsidies), en adviseren en meebeslissen over grotere restauraties aan de gebouwen. Hij/zij zal dan ook geregeld langs de gebouwen gaan om die te inspecteren als er meldingen zijn van gebreken. Per locatie zijn er ook vrijwilligers voor klein onderhoud, die het gebouw in eerste instantie in de gaten houden.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met pastoor G. Dölle, tel. 045-4051273 of 06-28729707

6. TV-MIS VANAF PASSIESPELEN

Op **zondag 17 mei** wordt de televisie-mis van KRO-NCRV rechtstreeks uitgezonden vanuit openluchttheater De Doolhof in Tegelen. Op dezelfde dag gaat in dat theater ook de nieuwe editie van de Passiespelen in première. Hoofdcelebrant tijdens de tv-mis is bisschop Ron van den Hout. De tv-mis is live te zien vanaf 10.00 uur op NPO2.

7. CONTACTDAG KRUISEN EN KAPELLEN IN WITTEM

De jaarlijkse contactdag voor iedereen die geïnteresseerd is in kruisen en kapellen vindt dit jaar plaats op zaterdag 9 mei. Als locatie is deze keer gekozen voor Klooster Wittem. Op het programma staat een bezoek aan het redemptoristenklooster met zijn verschillende kapellen, oude refter, kloosterbibliotheek, grafkelder en kloostertuin. Deelnemers kunnen tijdens de middag persoonlijk kennismaken met de nieuwe voorzitter van de stichting Kruisen en Kapellen in Limburg en er wordt stilgestaan bij het afscheid van enkele bestuursleden. De contactdag begint om 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur). Deelname kost € 20 per persoon. Aanmelden kan via skkl@bisdom-roermond.nl

8. SINT-JORIS (23 april)

Welke welp, verkenners, gids, scout of explorer, zoals ze tegenwoordig worden genoemd, heeft niet ooit rond een kampvuur gezeten en naar het verhaal van Sint-Joris en de

draak geluisterd? De heilige ridder is namelijk de patroonheilige van de scouting. Het



verhaal van de dappere strijder die zomaar een draak versloeg, spreekt tot de verbeelding van kinderen. En niet alleen kinderen. In Beesel is zelfs een heel dorp eens in de zoveel jaar in de ban van Sint-Joris. En van de draak natuurlijk. Wie het dorp binnenrijdt komt dit monster al op een rotonde tegen.

Nu weten we van de historische Joris of Georgius niet zo heel veel. Alleen dat hij in de 3e eeuw leefde en uit Kappadocië in het huidige Turkije kwam. Hij was militair in het Romeinse leger en stond in hoog aanzien. Maar omdat hij christen was, werd hij rond 303 onthoofd.

Het verhaal van de draak berust op een legende. Tenzij je het verhaal anders leest.

De stad werd door een draak getiranniseerd. Dagelijks verslond hij twee schapen, die hem geofferd werden, zodat hij zich rustig zou houden. Toen de laatste schapen op deze manier verdwenen waren, eiste de draak mensenoffers. Hierbij viel het lot ook op de

dochter van de koning. In bruidskleren trad zij haar dood tegemoet. Maar Joris viel de draak met een lans aan en verwondde het gedrocht. Hij beloofde de koning en het volk dat hij het ondiep zou doden als iedereen zich door hem zou laten dopen. Toen koning en volk akkoord gingen doodde hij de draak en op die dag lieten 15.000 mensen zich dopen. Misschien vechten we allemaal wel eens tegen draken in ons leven. Maar wie in Christus gelooft, hoeft niet bang te zijn. Hij is niet voor niets onze verlosser.

Illustratie: Beeld van Sint-Joris in de Joriskapel in Hegelsom

WEET U DAT:

- u de parochie helpt door zoveel mogelijk kerkbonnen te gebruiken i.p.v. cash?
- Judith van Judith's BloemStijl tweewekelijks voor een boekje bloemen op het altaar zorgt?
- u nog steeds bij de Jumbo houdbare levensmiddelen kunt deponeren (SAM-SAM) voor de mensen die minder te besteden hebben?

CITAAT:

Waar uw schat is,
daar zal ook uw hart zijn.
Matteüs 6:21